

De telegraaf bracht gisteren het bericht van den dood van een wereldberoemd man, Charles Robert Darwin, wiens denkbeelden en werken op de natuurhistorische wetenschap van grooten invloed geweest zijn en zeker ook zullen blijven. De groote natuurvorscher werd den 12 Febr. 1809 in Sherwsbury geboren. Van 1831 tot 1836 ondernam hij een wetenschappelijke reis naar Zuid-Amerika en de Zuidzee. Sedert 1842 woonde hij op een landgoed, »Down», bij Bromley, in Kent. Van 1839 tot '45 bewerkte hij zijn reis-dagboek en gaf in dien tijd verschillende zoölogische en geologische studiën in 't licht. Zijn onderzoekingen over de cirrepediën en over de bevruchting der orchideeën zagen van 1851 tot 1862 het licht. Zijn voornaamste werken, waaronder dat over de afstamming der menschen, waardoor Darwin zich zoo groote populariteit verwierf, gaf hij in 1859 en later uit. Zijn werk over de insecten-etende planten en over de werking der kruis- en zelfbevruchting in het plantenrijk maakten in de laatste jaren zijns levens, na 1875, zijn voornaamsten arbeid uit. Darwin dankte zijn populariteit misschien nog meer aan de bestrijding zijner leer en de verkeerde voorstellingen, die van zijn theorieën werden gegeven, dan aan zijn hooge wetenschappelijke verdiensten, ofschoon deze laatste hem een onsterfelijken naam in de geleerde wereld hebben verzekerd.

Hij laat een weduwe en 5 zonen en 2 dochters na. Zijn vrouw is een kleindochter van den wereldvermaarden aardewerk-fabrikant Wedgewood.

In 1875 ontving Darwin van de Leidsche Universiteit den titel van doctor honoris causa.